

Ukraina, 14 juni 2023

Jag beklagar att det här brevet är lite för sorgligt.

Den tragedi som har drabbat hela Ukraina på grund av förstörelsen av vattenkraftverket i Kakhovka har orsakat oss mycket sorg och smärta. Från nyheterna vet du att stora jordbruksarealer är översvämmade, väldigt bördiga jordar. Mer än 80 byar har förstörts. Dnipro:s vänstra strand, som ryssarna nu ockuperar, drabbades värst. Men de räddar inga människor, och låter inte oss göra det.

Vi kan inte ännu bedöma omfattningen av våra förluster. Vi vet bara att de flesta döda är äldre och människor med funktionsnedsättningar. De är de mest utsatta. Men vi vet inte ännu hur många som har dödats. Många hundar har dött. De var trogna vakthundar, bundna vid sina kojor, vaktade bondgårdar. De blev kvar där. Mycket boskap har också dött, eftersom de inte fick plats i räddningsbåtarna.

Räddningspersonal, specialister och volontärer från hela Ukraina tog sig till den drabbade regionen. Några av dem har också dött. Människor som räddas placeras hemma hos andra, på sanatorier och hotell, men folk vägrar att åka långt från sina förstörda hem, eftersom de vill tillbaka hem och återställa allt. Räddade hundar och katter tas till andra delar av landet och placeras hos människor som är beredda att "adoptera" dem. Sociala medier är fulla av meddelanden från människor som söker efter släktingar, vänner och förlorade hundar och katter.

I den lilla staden Oleshki dog alla djuren i den lokala djurparken. Staden ligger på den vänstra stranden, som är ockuperad av ryssarna, och de lät inte zoo-personalen ta sig dit. Bara några få fåglar överlevde. Det fanns inga farliga rovdjur i parken, men där fanns en tillgiven åsna och en ponny, flera tvättbjörnar, makaker och en del andra djur som barnen i trakten tyckte mycket om. Beskedet från zoo-personalen: "Ingen hjälp behövs längre", fick många att gråta.

Med privata gåvor från våra vänner kunde vårt program "Age Concern Ukraine" köpa tre drönare som vi överlämnade till den nationella polisen. Med hjälp av dem letar polisen efter människor i avlägsna byar och gårdar. Ingen väntade sig en sådan gåva från oss, men det blev möjligt tack vare min vän i USA, en tidigare Kievbo, och underbara människor vid World Jewish Relief i London.

Dnipro, en av Europas största floder, spolar bort odlingar, kyrkogårdar, hus, minor och ammunition, krossade bilar, och sköljer ut allt i Svarta havet.

Men vi måste hålla ut och besegra orcherna. Vi har inget val.

Med mycket kärlek!