

REFERAT

STINA & KENT-OVE på besök

UNDERHÅLLNING MED HISTORIA

Vinterdag – vitt på gräsmattor och villatak – vi skrapar bilrutor innan vi försiktig rullar iväg. Det syns isfläckar på gator och vägar.

50-vägarna går det bra att följa trafikrytmen men när vi kommer på "Stabyrakan" där vi håller 70 blir vi snart omkörda av flera bilar som hastigt försvinner i fjärran. Vi kommer ändå i god tid till PRO-träffen i Inlandsgården där vice ordförande Morgan Lindberg klockan 11.00 hälsar oss välkomna till Trivselträffen.

Han förmedlar några PRO- informationer innan han också välkomnar dagens underhållare Stina och Kent-Ove till vår träff, dessa som varit hos oss tidigare, resande från Lilla Edet.

De har riggat upp en mängd musikattiraljer på scen som fungerar perfekt då de drar igång med den första låten efter att Kent-Ove har berättat en historia om efterdyningar av en middag med ärtor och pannkakor. Låten blir då Towa Carson kända "Jag måste ge mej av".

Deras repertoar är diger – Stina sjunger och Kent-Ove spelar gitarr och sjunger - och består av melodier som artister har framfört, vilka vi 30- 40- och 50-talister väl kände igen Där var visor av Cornelis Vreeswijk, Björn Afzelius, Owe Thörnqvist och Lasse Dahlqvist och låtar som "34-an" som Per Myrberg gjorde känd liksom "Regniga natt" som var Anna-Lena Löfgrens special.

Kent-Ove varvade med trevliga historier och efter "Oh boy, oh boy" och några allsånger

till, kom det in en välvuxen kyckling som ledde oss alla i "Fågeldansen" med rörelser Innan det var dags för fiket så fick vi höra den som Siw Malmqvist hade som paradnummer "Tunna skivor". Efter våra kraftfulla applåder dristade Morgan sig att undra om en extra låt. Den fick vi och det blev bejublat "Save the last dance for me".

Efter att den var "sparad" manade Birgitta oss att köa till köket och där fann och bredde vi oss mackor med bl a rödbetssallad och köttbullar. Det blev en go stund med kaffe och mycket sorl i Inlandsgården före det var dags för lotteridragning. Denna stund hade från nu, fått ny regi.

Marianne hade efter en mängd av år lämnat över till vår kassör Morgan att sköta detta – för föreningen viktiga värv.

Efter vinstutlämningar var det dags för avslut och som tur var hade snön slutat falla då de flesta lämnade värmen.

De som nu var kvar för ett par timmars övningar, ställde så upp i formationerna för Linedance till medryckande musik.

Text: Gerhard Andersson
Foto: Maj Wedholm

