

# REFEERAT

besök av **JARL CARLSSON**

## TRIVSELTRÄFF MED TRUBADUR

Januari 2023 har slagit rekord, den har blivit den månad som är solfattigast under 2000-talet.

Trenden kanske nu är bruten, när vi idag går ut för att skrapa bilrutor och skiner solen från en ljusblå himmel. Gator och vägar vi-sar på sina ställen blanka isfläckar. Vi tar det isigt för att säkert komma fram till vårt mål – trivselträff med PRO Hermansby-Ytterby i Inlandsgården.

Dagens underhållare, Jarl Carlsson, är i full färd med att soundchecka när vi kommer in och när klockan visar 11.00 träder Yvonne Byberg fram och hälsar oss och Jarl Carlsson välkomna.

Jarl som varit hos oss tidigare hade denna gång bytt gitarr som han trakterade med känsla, det går att få ut mycket av ett enda instrument när det är rätt hanterat.

Vi, 50 medlemmar, får som inledning höra Björn Afzelius och Mikael Wiehes "Den jag kunde va" som han sedan följer upp med "Sång till friheten". Jarl har många kända visor, av många kända kompositörer på sin repertoar, där var Evert Taubes "Linnea", Astrid Lindgrens "Fattig bonddräng" och Cornelis Vreeswijks "Deidres samba". Jarls mamma Marianne Carlsson har haft några visor med på svensktoppen, för oss framför Jarl den fina "Ge oss år tillbaka". Vi lyssnar på ännu en Afzeliuslåt "Tusen bitar" och ett flertal andra kända visor Jarl slutar med Peter Lundblads "Ta mej till havet". Innan vi säger tack och på återseende till Jarl får han – på begäran – låta oss höra den Gustaf Frödings baserade dikten som Mando Diaó

gjort så känd "Strövtåg i hembygden". Efter denna viskavalkad följde nu kraftfulla applåder

Birgitta i Görröd tar nu till orda som representant för vårt köksteam, Elsy, Ulla, Solveig och John – och hälsar oss välkomna in till smörgåsbordet där vi finner bl a en god leverpastej och delikatessgurka.

Nu kommer samspråket igång, en härlig ljudkuliss som får tystas ner när dragningen på lotteriet startas.

Fem glada vinnare med rätta nummer på de trälotter som delats ut vid inträdet till träffen får idag välja vinst.

Det är fortsatt blå himmel och solsken när vi lämnar Inlandsgården. Härligt!!

*Text: Gerhard Andersson*

*Foton: Maj Wedholm och Eva Hassinge*



