

REFERAT HAGA-LENNART på besök

ORUSTBO SOM BARN – TJÖRNBO SOM VUXEN

När Bengt, vår ordförande hälsat oss alla välkomna var det dags för Haga-Lennart.

Lennart inledde med att säga att just denna dag var hösten slut och vinterns första dag var här.

Nu är det mindre än en månad tills det vänder och ljuset kommer smygande till oss.

Lennart fortsatte att berätta lite om sin uppväxt på Orust, närmare bestämt i Haga (därav artistnamnet HAGA-LENNART) och hur han började spela dragspel

Spiskroksvalsen och *Blå violer* var hans första melodier han spelade på ett dragspel när han uppträdde som liten grabb.

"Karriären" började redan på ett bröllop 1958 då Lennart bara var 13 år.

Var han ett underbarn? Nej!

Varför han anlätades på bröllopet var för att det inte fanns tillgång till någon annan som kunde spela.

Den tänkta musikern fick förhinder och alla andra musiker på Orust var upptagna på annat håll.

Enligt Lennart har han tränat och tränat tills han kände sig säker på dragspelet. Han är helt självlärd och det är en fantastisk gåva att vara född så musikalisk och vara en mästare med sitt bälgspel och samtidigt ha en mycket behaglig sångröst.

Eftersom hösten gjort sitt avtågande inledde Lennart med ett litet adjö till hösten med att spela *Gula höstlöv*

Vi fick höra välkända melodier som vi alla kunde tralla med i hela tiden och ett härligt dragspels-potpurri på olika polkor.

Lennart avtackades med långa applåder och det bjöds till kaffe med god samvaro en stund, för att sedan vara med vid dragning av lotteriet där lotteriansvariga Marianne bistods av Bettan.

Vår inbjudne dragspelande gäst hade turen att vinna på sin trälott.

Ännu en trevlig torsdagsträff denna 1 december

Text: Gerd Emanuelsson

Foton: Eva Hassinge



Öbon Haga-Lennart