

REEFERAT

vandring i KÄRNA BOKSKOG

VÅR FÖRSTA HISTORISKA VANDRING

Nu har vi haft premiär på vår nya aktivitet – HISTORISKA VANDRINGAR

Fredagen den 14 april var startskottet för vår första vandring, som vi hoppas kommer att fortsätta många fredagar i framtiden. Tanken är ju att vi skall upptäcka nya underbara platser i vår lilla vackra del i Kungälv kommun

Vår första vandring gick till **Kärna bokskog** som är ett naturreservat, på ca 18 hektar Det är en gammal bokskog men där finns även ek.

Vi var inte så många denna första vandring men vi kommer säkert att bli fler och fler när denna aktivitet blir mer känd för våra medlemmar – och vad gör det att man är få – när man har så himla trevligt.

Det första vi såg var massor av bokollon på vägen som vi naturligtvis undersökte.

Ollonen hade ett hårt fruktskal och innehöll två trekantiga ollon som man kan rosta eller koka men faktiskt också äta dem råa. Smaken är mild och nötig.

På bokstammen kände vi på klotterlav. *Klotterlav, är en vanlig art som uppträder på skrovlig lövträdsbark)*

Medan vi promenerade sjöng fåglarna för oss hela tiden. Där var nötskrika, bofink men även korp.

Vi såg även ett träd där en kaprifol slingrat sig upp runt stammen så fint.

Några av oss gick upp för berget och där rann en bäck från dammen som låg längre upp. Där var väldigt vackert.

Någon hade byggt ett litet tält av träpinnar, vem kan bo där tro?

Där fanns en speciell fågelholk som vi hade funderingar kring. Vi kom fram till att den måste vara för ugglan som också behöver ett bo.

Vi lyssnade till det vårlika sorlet från bäcken samtidigt som vi letade efter vitsippor.

Dags för fika!

Vi fick alla plats runt det platsbyggda bordet. Under fikat till fågelsång berättades det om gamla tider, vilka fåglar som finns här och bokträdetets betydelse för oss.

En liten kopparorm låg på en stig, så bokskogen håller definitivt på att vakna

Vi vandrade denna dag nästan två kilometer Kärnaslingan blir det nästa fredag och vi träffas vid parkeringen vid slingans början. Välkommen att följa med oss och du – glöm inte ta med fika!

Text och foto: Eleinor Carlson

