

# DEFERAT INGEMAR & ERLING

*underhåll oss*

## VISANS VÄNNER – INGEMAR OCH ERLING

*Ingemar med gitarren och sin lite raspigt härliga röst och Erling med sitt dragspel som kompade Ingemar. Erling känner ju Ingemar väl, så han kunde ställa de rätta frågorna till Ingemar, för att komma ihåg svunna tiders äventyr som blev roligt snack mellan visorna*

Vi hade först, för ovanlighetens skull ett ganska långt medlemsmöte, så Ingemar och Erling kom igång lite senare än tänkt men medlemsmöten är ju till för att informera och hålla oss medlemmar uppdaterade på vad som händer speciellt oss pensionärer. Jag har funderat lite på, hur skulle vi fått till oss all information om vi **inte** varit med i PRO, ja säg det!

### Visor är för själen!

Ja nu talar jag om själen igen. Kan inte låta bli. Skratt, sång och musik tror jag är det bästa botemedlet mot nedstämdhet.

Visor lenar, smyger sig på och känns som bomull. Texterna påverkar och man blir berörd på ett helt annat sätt än modernare sång och musik.

Det ena förtar inte det andra.

Det känns väldigt bra att vi i vår lilla förening har två medlemmar som kan förmedla vistexter, där man hör och känner varje ord.

Ingemar som veckan innan, fyllt hela 90 år, fick en blomsterbukett från föreningen som överlämnades av Bettan. Vi drygt 60 medlemmar sjöng "Ja må han leva" och naturligtvis hurrade vi fyra gånger.

Kent, vår ordförande tog upp det som många andra föreningar har samma svårighet med - att få medlemmarna att vara mer delaktiga i olika kommittéer.

Våra rese- friskvårds- och programkommittéer som har engagerat sig för föreningen och som

nu vill, efter 15-20 år lämna över stafettpipen till andra medlemmar.

Styrelsen och kommittéernas medarbetare kommer att samarbeta så det blir inte alls betungande att vara med på ett litet hörn.

"Arbetet" i våra kommittéer är absolut inget ensamjobb utan ju fler vi är – ju mindre tid går åt att ta från den numera innegrejen "**egentiden**". De "gamla" kommer och lotsar in oss "nya" sakteliga. Samarbetet med styrelsen kommer också att hjälpa till att "få till det".

De som idag är aktiva i kommittéerna kan förmedla hur mycket det har givit och berikat dem i olika situationer. De träffar ju naturligtvis likasinnade och även olika personligheter både i föreningen och andra föreningar.

Det är inget mastodontjobb vi erbjuder, utan ett riktigt roligt engagemang tillsammans med andra medlemmar. Ta med bästa vännerna och gör en grej av det. Kom igen! - vi gör ju detta tillsammans för att berika oss och föreningen!

Kommittéerna kan bestå av tre-fyra-fem-sex o s v personer, det som passar er/dig bäst.

Till sist, köket var denna dag uppdukad med bl a köttbullar och härlig rödbetsallad och annat smått och gott. Tackar för detta!

*Text: Eva Hassinge*





Foto: Maj Wedholm



Här har Erling fått igång Ingemar till att prata om gamla händelser