

# REFFERAT

## MATROSERNA på besök

### BÅTEN ÄR UPPTAGEN

Den 8:de, det är vad oktober betyder enligt den gamla romerska kalendern som gällde till år 153 f Kr.

Enl vår gregorianska kalender är 10:e den månaden, enl gammal svensk hävd slaktmånaden. I våra trakter är det den månaden båtarna skall upp på land.

Till Inlandsgården kom det 12 sjömansklädda män som hade gjort sitt värv och var klara för att förnöja oss medlemmar i PRO Hermansby

Efter att vår ordförande Bengt Eklund hälsat oss och Matroserna välkomna inledde dessa med sin signaturmelodi "Vi har gått iland" och presenterade sig som "Kustens glada kavaljerer".

De var nio välsjungande matroser kompade av dragspel, gitarr och bas som hade en rik repertoar av sjömansvisor av bl a Evert Taube och Roland Johansson.

Där fanns "Skärgårdsfrun", "Västanvind" och "Pater Noster" Björner Andersson fick in några trevliga historier ibland sångerna och Peter med gitarren framförde några härliga countrylåtar medan sångarna tog sig en liten paus.

Under deras paus kom det in damer från ett symöte och sjöng Kvartetten Synkopens kända visa om "Kafferepet" och "Våran Syförening". Man har väl sett skönare damer än dessa – men de gjorde det bra gubbarna.

Frasse Karlsson kom upp på scen, kallade upp sin hustru "Klara" och förklarade sin kärlek till henne med en sång

Matroserna kom tillbaka från sin paus och lät oss höra ett par melodier till, innan de avslutade sitt framträdande med "En enkel melodi".

Det blev långa applåder för detta framträdande innan Bengt avtackade dem för ett härligt program och hoppades på ett återseende.

Någotsånär mätta på sång och musik – är man omättlig måntro? – tågade vi in i köket till det framdukade smörgåsbordet för att tillgodogöra oss också lekamligt.

Under god stämning intog vi fika och god stämning rådde trots att det vid denna träffen inte hanns med något lotteri p g a att våra Linedancare skulle iväg till.....



Två medsjungande jäntor,  
Tutta och Marianne



En fin gest, matrosen Björner  
räckte över mikrofonen till  
Ingemar "Fläskholmarn"

## LINEDANCE MED ABF PÅ...

... Kvarnkullen i Kungälv och förevisa sina konster på ABF:s Inspirationsträff för studieombud.

Vi reste med dansarna till Kungälv, till Stora salen i Kvarnkullen och såg där vad ABF kunde inspirera till.

Vi träffade representanter för andra föreningar och pratade med dessa om cirklar lämpade för våra föreningar.

Vi lyssnade på föreläsningar och först ut var Gert Johansson som på ett lättfattligt sätt gav tips på hur man kan ge beröm och kritik och med optimism kan hitta glädjen i bl a studiecirkel.

Efter Gerts föredragning var det dags för fikastund med jättegott tillugg.

Efter detta goda var det dags för våra dansare.

Till "Mercurry Blues" trippade de taktfullt in till sina positioner på scen och när melodin "Prop me up beside the dukebox" ljud i högtalarna visade de upp "Kärmarutan".

Till den kända melodin "Achy breaky heart" fullföljde de sin del av ABF programmet med att dansa "Honkey tonk stomp". Valförtjänta applåder följde dem ut från scen

Anita Hammarström, en bekantskap från ABF var nästa föreläsare. Hon hade tagit till sig ordet Preppa (från engelskans prepare) med betydelsen förbereda. Det handlar om att nu i väntande kristider kunna förbereda sig på ett effektivt sätt genom kloka inköp

Vi lyssnade därpå till Emelie Kjellberg om hur vi kan laga och lappa, göra om och återanvända själva eller åt någon annan – återbruk var hennes ämne.

Mätta på allt vi fått till oss, på inspiration lämnade vi Kvarnkullen.

*Text: Gerhard Andersson*



*Optimisten  
Gert Johansson  
gav oss enkla tips*



*Linedanceuppväsning på högsta nivå*

## Bildkarvarkad





"Klara"



