

DEFERAT VETERANERNA på berök

PER ARNE, ERLING OCH ROGER – ALIAS VETERANDERNA

1960-talets Corrina, Corrina som blev känd genom Ray Peterson avslutade en timmes underbar musikunderhållning av "Veteranerna"

Varför då börja från slutet?

Varför inte?

Vem har bestämt att man alltid måste börja från början?

Men – nu vi tar om det från början!

De kallar sig Veteranerna och har varit ute och spelat i "hela sitt liv" de vet inte hur många olika musikgruppskonstellationer de varit med i men idag är de i denna.

Det är inte unikt att kalla det en nostalgitripp för det bjuder de flesta på, som gästar oss.

MEN – dessa tre herrar bjöd på lite extra Medlemmarna sjöng med, klappade takten och naturligtvis applåderades och hoades det. Hade någon av oss kunnat busvissla så hade det även gjorts.

Musiken de underhöll oss med var så där härligt musikaliskt glatt och lättmedsjungen och välbehaget stannade inne i kroppen hela dagen

Vi vet ju numera att musik kan hela en orolig själ och visst behöver vi det som kommit upp i åren.

Inlandsgården låg i dis och dimma, regnet kom och gick men otroligt nog så kom det ganska mycket medlemmar, fastän som bordsgrannen sa – det vankas snö. Va!? NEEJ! Inte mer nu, nu vill vi ha marssole och fågelkvitter och varmare dagar.

Sedan var det dags för fika!

EN MAN SOM HETER OVE –

Birgitta som ansvarar för köket retades lite med vår Ove när det kom till vilket bord som skulle börja gå till det framdukade smörgåsbordet. Är man fikasugen skall man absolut inte sätta sig vid "Ovebordet" för då vet man säkert att man blir sista bordet till köket detta var ett försök till ett skämt MEN det är det här som är så härligt med vår förening, att man kan skoj-gnabbas på ett trivsamt sätt Varmt tack till ni som ordnar så bra med fikaten och ni som ordnar med så fina lotterivinster.

Vi ses!

Text: Eva Hassinge



Foto: Maj Wedholm



Foto: Eva Hassinge