

REFERAT

DAVID CARBE på besök

DE´ SKA VA´ GAMLA LÅTAR SÅNA SOM DE GJORDE FÖRR

Vad kan man skriva om David Carbe som inte skrivits förr? Egentligen ingenting –
– MEN det skulle vara oförskämt att inte nämna något ändå, eftersom vi så gärna i PRO Hermansby-Ytterby vill ha ett referat om varje unik underhållare som gästar oss, insatt på vår hemsida – så därför skall jag ta på mig den svåra uppgiften att försöka förmedla upplevelsen.

En tillbakablick – vi har haft väldigt många bra underhållare som gästade oss, så egentligen är det inte märkvärdigare än så men jag tror att just för att David är så ung och ändå så medveten om att vi pensionärer faktiskt vuxit upp och levt med pop- och rockmusik och att det är ofta detta vi själva lyssnar på hemma. När jag var ung, lyssnade mina kompisar och jag ofta på Radio Luxembourg
Idag kan mina barnbarn komma och säga "lyssna på denna låten, Eva" och då kan det vara en låt jag kan utantill eftersom den kanske är en gammal 70-talslåt som är nyinspelad och oftast mycket bättre än originalet (barnbarnen ser ut som gökungar när jag sjunger – om det beror på att jag sjunger falskt eller om det är för att jag, gamla människa, kan "deras" låt, vet jag inte)

Det är den känslan David har och vet att vi äldre tycker det är härligt att få höra rivig rock´n roll och SE hur David verkligen njuter av sitt sjungande och spelande.

Det känns också privilegierat att David ville

besöka vår lilla förening ute på landsbygden mellan sina Sverigeturneringar.

När David aviserade lite rockigare låtar hördes det JA, från flera håll.

David avslutade timmen med en hyllning till den nyss avlidne underbare Lasse Berghagens "En kväll i juni".

Stående ovationer så klart för David Carbe som växlade från att vara ståuppkomiker rockmusiker och klassisk pianist. Tack!

Text och foto: Eva Hassinge



Nostalgi
– här mötte David vår Elsy som varit Davids dagisfröken för ett antal år sedan i Munkegårde

