

# REFERAT

## TRIVSELTRÄFF

*dagligen*

## NOVEMBERTRÄFF MED STYRBORDS HALSAR

Tunna vackra vita skyar under en ljusblå himmel.

Gulnande asp- och björklöv singlar ned från nästan nakna grenar. Typiskt november!

Typiskt numera är ändå, att när vi kommer till parkeringsplatsen vid Slånvägen är det redan många bilar där, fastän vi är tidiga.

Inne i Inlandsgården råder det gemytliga sorlet tills att Bengt, klockan 11, avbryter detta och hälsar oss 68 medlemmar varmt välkomna till Trivselträffen.

Bengt presenterar förutsättningarna för denna träff som skall inledas med musik.

**"Styrbords halsar"** hälsas av Bengt välkomna och dessa 12 musikanter med dragspel, bas, gitarrer, puka och ukuleler inleder med Evert Taubes *"Skärgårdsfrun"* och fortsätter sedan med det som vi alla gjort *"Knô dej in"*.

Vi sjunger med, efter bästa förmåga och stämningen stiger i lokalen. Vi får sedan till livs många melodier av våra mest kända låtskrivare och melodimakare.

Vi får höra av bl a Lasse Dahlqvist, Evert Taube, Sten-Åke Cederhök och Sven Ingvars, tills att Bertil byter gitarr och berättar om Ruben Nilsson som bland mycket annat, har skrivit *"Grevinnan och trubaduren"* vilken Bertil till eget komp sjunger.

Vi får också höra Kenneth framföra Astrid Lindgrens välkända *"Fattig bonddräng"*.

**"Styrbords halsar"** bjuder oss ett tjugotal melodier som de så rätt avslutar med Sten-Åkes *"Snobbseglare"* och den engelska piratvisan om *"The wild rover"*.

Bengt tackar dagens underhållare för musik och sång men vill ha mer och får så med, att de framför visan *"Gammal nästan hundra"* varpå vi får höra ett par härliga historier. Kraftfulla applåder följer på dessa tills att **"Styrbords halsar"** riggar ner sina pinaler och vi gör oss redo för att njuta av buffén i köket.

Efter sedvanlig lotteridragning och avslutning för dagen blev det för första gången, i stället för Seniordans, Linedance i Inlandsgården.

*Text: Gerhard Andersson*

*Foto: Maj Wedholm*



*Bengt tolkar Ruben Nilsson*



Styrbords kalsar