

REFERAT

boule VINTERSPEL

DET ÄR MÅNDAG MORGON OCH....

När jag väl vaknade, var det ett riktigt vackert vinterlandskap utanför sovrumsfönstret.

Första tanken var då att det går ju inte att spela boule. Kanske det blir en promenad från Slånvägen med stavarna, på de plogade vägarna? Nej det blir nog inte det heller.

Tänkte ligga kvar i den varma sängen, men så kom tankarna, det är nog några som tänker fika i PRO-gården. Sagt och gjort, jag fixade till en fika och åkte i lagom tempo iväg med vovven Sigge.

Det är ju alltid någon som brukar sammanstråla vid fiket för få en liten pratstund, när boularna tar en fikapaus.

Kom fram kvart i elva och vad ser jag? Hela gänget utom jag spelade boule. Jag hade missbedömt hela grejen.

Några banor var rensopade och där var fullt ös på vännerna som boulade. Jag hade inte kunnat missa dem för det var ganska mycket skratt som vägledde mig till bouleplanen.

Kompisarna berättade att sopningen av banorna var en bra uppvärmning inför boulespelet.

När det väl var fikadags slussade vi in oss en i taget i PRO-gården och placerade oss vid var sitt litet bord.

Det gällde att inte prata samtidigt, utan en i taget annars hade vi inte hört varandra.

Som vanligt så var det några hurtfriska som intog sin fika utomhus. Det var ju i alla fall bra väder, inget snöande, ingen vind och ingen sol. Sol ja, det hade ju varit optimalt, men man kan ju inte få allt som man önskar sig.

Termokläderna är bra för det är ju bara att slå sig ner på en bänk utan att frysa.

Vilken härlig dag och ja som ni förstår, fiket med vännerna blev i alla fall av och även denna måndag lite socialt umgänge.

Text: Eva Hassinge

Foto: Maggan

