

REFERAT

vandring i KÄRNASKOGEN

KÄLLT — KÄLLT — KÄLLT

Strålände sol, kallt som attan och en bild vid Bygdegårdens vägg.



Vi bestämde oss för att gå i skogen vid Kärna. Den överblivna bilen står fortfarande kvar, tråkigt. *Va då?, undrar ni säkert, javisst ja, jag glömde nämna det i förra referatet när vi vandrade i Kärnaskogen, men nu är det nämnt. Där står en överbliven bil på parkeringen. Ser tråkigt ut men förhoppningsvis ringer någon villaägare intill om förflyttning*



Även idag möter vi barnen från Kärna friskola som redan varit uppe i skogen. De vill gärna stanna till och klappa Chanel och jag får en go´ kram av mitt barnbarn.

Det blir en vänstersväng vid skylten med kartan. Längs grusvägen lyser solen in mellan träden. Här har vi gått förut men ändå blir det lite förändring varje gång.

Vi har så himla mycket att prata om på våra vandringar. Idag pratade vi bland annat om vilka som har åkt Vasaloppet här ifrån Kärna. Till exempel om att skidlaget Hermansby ordnade en buss och praktiskt nog så hade en i gänget busskort så han var en given chaufför. Bussresan med skidåkare och supportrar gick till Sälen där uppsamlingen och starten var. En del har faktiskt varit riktigt duktiga skidåkare.

Janne visade oss på gubben som klev upp för berget, vi har döpt honom till Oskar så vägen vi går idag, kallar vi Oskarsslingan.



Efter 2 km var det dags med paus och lite go´ glögg och pepparkaka.



Nu kom vi till en lång backe. Margaretha berättade att för ca 20 år sen tappade hon andan här i just denna backe och hon kunde inte ta sig därifrån, så en granne som var med på promenaden fick hämta en pulka dra hem henne.

Vi pratade mycket om böcker som finns om vårt område. Dels har vi några bra sådana i PRO-gården men flera av oss vandrare har riktigt bra böcker hemma i bokhyllan.

Chanel hittade en genväg, vi tog den och efter 4 km var vi tillbaka, nu blev det varmt gott kaffe att värma oss med i PRO gården.



Jag fick en julklapp som jag tackar så mycket för, även den värmer

Pigga och glada klippte vi till lite juldukar och pyntade lite grann.

Nu tackar jag och Chanel alla som deltagit i
vandringarna och
Chanel och jag önskar

**God Jul
och ett**

Gott vandrande Nytt År

Hoppas att ni vill följa med på tur
när vi börjar igen till våren

Text och foton: Eleinor Carlson