

DEERAT BRÖDERNA OLSSON på besök

BRÖDER SOM GÖR FYNDIGA LIMERICKS

Fy vad grått och kallt det var ute denna dag.
Det verkade som om flera medlemmar tyckte
det också, eftersom det var lite mindre antal
medlemmar än vanligt som kom på vår tors-
dagsträff

Synd för er, ty ni missade en underhållning
som var riktigt, riktigt härligt rolig.

Dessa två bröder, Håkan och Christer leve-
rerade ett flertal limerickar och vi gapskratta-
de när de babblade på, den ena limericken
efter den andra.

*(Limerick är en särskild form av skämtvers
som uppkallats efter staden Limerick på Irland)*

Dessa två bröder – ja de har en storebror
också som har skrivit lite verser som de själ-
va satt musik till. Vi fick lite smakprov på detta
Sångerna var "deras egna" och de var under-
fundiga och kluriga och mycket underhållan-
de. Sedan bjöd bröderna in oss alla till all-
sång med kända visor.

Håkan och Christer är sparsamma med att
tala om vad de har gjort tidigare i sina liv
men man kan hitta mycket på internet.

Redan på 60-talet var de Stenungsunds
nöjesprofiler. Bröderna har haft flera band
tillsammans, som spelat allt från tradjazz
och Beatles till dansband och egna låtar.

*Att roa har de fått i generna på farssidan som
var musikalisk och hanterade flera instru-
ment. Och inte en dag utan att han hade en
vits på lager.*

Mellanbrodern Håkan var yrkesverksam som
mäklare och lillebror Christer var elektriker.

Christer talade om att de spelat in en skiva –
fast den släpptes aldrig – varför, förmåler ej
historien.

Resumé –

det var en härlig trivselträff i Inlandsgården

Text och foto: Eva Hassinge

