

REFERAT

BJARNE & PIA *underhåll oss*

MUSIK SKALL BYGGAS UTAV GLÄDJE AV GLÄDJE BYGGER MAN MUSIK

Denna dag gick nog många hem med ett välbehag i kroppen och knoppen.

Vi hade tur att få plats, för efter ett dygn när annonsen kommit in i K-P var tisdagsträffen fulltecknad (90 personer) och ett 40-tal fick sätta upp sig på reservlistan.

Vi får försöka göra om detta igen!

Vårt stora projekt är att försöka nå ofrivilligt ensamma pensionärer. Vi vet att det sitter många ensamma hemma och kanske inte mår så bra. Tänk om en sådan här fika- och musikträff kan locka ut ensamma till en liten stund av go´ samvaro och lyssna på härlig musik, det vore ju jättebra och det är vår målsättning

Den härliga musiken stod **Bjarne Lundqvist** för (mest känd som trummis i *Flamingokvintetten Strepplers* och nu på äldre dar *The Mule Skinner Band*) och hans sambo **Pia Sandén** gotländskan som blivit västkustbo.

Bjarne är en riktigt äkta underhållningsartist. Det syntes att han och Pia trivdes ihop på scenen



Trummorna var kvar hemma idag men den lilla bärbara datorn för musikproduktion och inspelning, var med.

Musiken hade producerats hemma i Bjarne och Pias lilla hemmastudio.

Nytt för mig var att Pia och Bjarne hörs på **radio88.se** (88,0 Mhz) varje fredag kl 11:00 – Fredans. Ladda gärna ner appen



Bjarne's mellansnack om gamla roliga händelser framkallade många goa skratt

När timmen med underhållningen var slut, kändes det som om det bara gått fem minuter. Det var så många, långa applåder för en väldigt fin underhållning och det bästa av allt – de avslutade med en av mina gamla idoler en Creedence Clearwater Revival-låt fast det kanske var den snygge John Fogerty som var idolen, har glömt för det var så länge sedan



Vi serverade Pia och Bjarne fika med smörgåslandgång och tanken var att de två skulle få fika en stund i fred. Men nej då – hela tiden strömmade grannar, vänner och okända från dansbandstiden förbi och tackade för dagens underhållning. Det måste vara en härlig känsla för Pia och Bjarne att få till sig så mycket glädje efter en

timmes underhållning. Ja det är ju inte mer än rätt att få tillbaka glädje eftersom de två sprider glädje till oss andra.

Denna dag hade kaffekommittén tagit ledigt och styrelsens medlemmar ordnade allt MEN Monica, Yvonne och Ulla-Britt fixade kaffe, te och det praktiska kring ALLT!

Monica, van organisatör tillsammans med Yvonne och Ulla-Britt förberedde i många timmar innan vi andra kom – Stort tack!

Text och foton: Eva Hassinge

