

REFERAT

igång igen INFORMATIONSMÖTE

FULLTRÄFF IGEN

Solstrålar lyser in genom fönstren i boningen denna förmiddag i inledningen av mars månad. De underbara strålarna har ännu inte nått våra bilrutor så dagen får börja med en skrapa. Sedan en halvtimmes färd till PRO:s träff i Hermansby.

I Inlandsgården hälsar ordförande Bengt Eklund oss 70 medlemmar (knôkat vid borden) varmt välkomna till årets första trivselträff som äntligen kan ske nu när den värsta av den långa tid vi har haft med pandemin tycks förbi, även om allt ännu inte är över.

Tyvärr är det inte lika ljusa förhoppningar i Europa. De hemska som nu sker i Ukraina förörklar framtidstron. Förhoppningarna ställs ändå till DIPLOMATIN.

Dagens underhållare presenteras, dessa i och från trakten välkända är Claes Brunsten med gitarr och Erling Niklasson med dragspel.

Claes inleder med att berätta om ett möte han nyligen haft med en Elin och därför fått inspiration till att inleda framträdandet med "Drömmen om Elin" Nästa flicka som besjögs, *Elinor*, blev väl i det närmaste en mardröm, åtminstone för Evert Taubes Karl Alfred.

Mysigare blev det i nästa visa som handlar om "Fattig bonddräng".

Tjörnpojken Roland Johansson beskrev i visan som följde, sina känslor för "Pater Noster" under tiden fyren var nedmonterad.

Claes har en specialare som Erling förtjänstfullt ackompanjerade "Amerikabrevet".

Tre Taubevisor till får vi höra - "Kärleken och vinden", "Möte i monsunen" och "Inbjudan till Bohuslän", innan långa applåder avslutar underhållarnas stund hos oss.

Bengt tar åter till orda och inleder med att berätta om PRO:s 80 års jubileum som skall firas runt om i Sverige, men där själva jubileumsfesten skall ske i Malmö där organisationen startades.

Vår förening fyller 30 år och för detta bildas en kommitté för de arrangemang vi under året skall ha.

Morgan redogjorde för vår ekonomi som nu så sakteliga återhämtar sig, mycket tack vare lotterier och frivilliga bidrag.

Vår verksamhet, för de av våra 233 medlemmar som har möjligheter, startar nu med cirklar, hantverk och Linedance.

En endagsresa är planerad och går till Bjerstorp, listan finns hos Maritha och Kurt.

Boulen och mattcurlingen fortsätter som vanligt.

På kommando av Birgitta startar så kön ut till köket där bordet står uppdukat för oss med delikatesser.

Marianne hade som vanligt fått ihop ett digert vinstbord och dragningen på de försålda lotterna fick avsluta dagens Informationsträff.

Bengt avslutade denna och hoppades på återseende.

När de allra flesta hade lämnat Inlandsgården startade en stor grupp säsongens motion i form av Linedance.

Text: Gerhard Andersson

Foton: Maj Wedholm



Claes inleder med att sjunga "Elin" och kompar sig själv med kompgitarr och Erlings dragspelstoner



Äntligen är Linedancen igång