

REFERAT

vänskapsmatch i BOULE

YTTERBYGÄNGET PÅ BESÖK

"Inte ett moln, så långt ögat kan nå", Tomas Ledins låt, Sommaren är kort, snart 40 år gammal text, stämde bra för måndagen den 12 juli som inledde en het vecka, en otrolig värmebölja rullade in över bästkusten

Klockan 10:00 var det redan 22^o denna första veckodag och klockan 10:00 gick startsignalen. Fast klockan var ju egentligen 09:00. Jag är förespråkare för att inte ha tidsomställning sommar och höst, men just denna dag var jag faktiskt glad att det var just "sommartid", för värmen blev besvärligare ju mer klockan blev.

PRO Ytterbys boulespelande tävlingslag kom till vår boulebana ute vid Slånvägen.

Vi var fyra stycken tvåmannalag från varje förening och spelade på 4 banor. Vi möttes, vi svettades och vi skrattade.

Vi var alla besprutade två gånger men vi var försiktiga ändå och höll lagom avstånd. Det där avståndstagandet som vi lärt oss att ha, kommer nog att fortsätta ett bra tag för säkerhets skull.

Vi har ju ynnesten att ha många boulebanaor så vi som inte spelade match, vi tävlade som vanligt på några banor längre bort.

Vid fikapausen samlades vi alla och småpratade. En annan generation hade nog skrivit minglade som är ett lån från engelskan *mingle* som betyder *blanda sig* eller *umgås med*, men eftersom jag tycker att man inte ska använda engelska uttryck om det finns fullgoda uttryck på det egna språket, fortsätter jag att skriva – *småprata* och *umgås*.

Ytterbygänget och vi känner varandra så väl, så det är naturligt att träffas och prata och skratta tillsammans.

Vi halsade i oss massor av vätska och lite tilltugg. Det blev lite varmare än vi tänkt oss, så medhavda vätskan tröt för några av oss, men vi har ju vår lilla stuga alldeles intill så det var ju bara att slinka in

och fylla på våra medhavda flaskor med massor av vatten. Med så mycket vätska fick våra toaletter bekänna färg denna dag.

Förra året spelade vi match på Ytterbys hemmabana och de lät oss vinna, då måste ju vi göra samma sak – eller hur? – men så blev det inte tyvärr, vi tog hem segern i år också, men lycka till Ytterby, nästa år!

Text och foton: Eva Hassinge





Jösses va' varmt !!!



Maggan
en av de tre
domarna





klara färdiga gå!







