

REFERAT PEDDA på besök

GITARREN HAR HAN HAFT SEN LITEN GRABB HAN VAR

Torsdagsträffen med PRO Hermansby-Ytterby bjöd på frost i gräsmattan, sol och blå himmel och fåglar som kvittrande tävlade med varandra.

Stegen var snabba in i Inlandsgården och förväntningarna stora

Det är många som väntat på att Pedda skulle komma till oss igen i PRO Hermansby-Ytterby och nu var det då äntligen dags.

Hans gitarrspel är så kraftfullt och stämmer så himla bra med sångrösten. (*Ni vet precis som ABBA – musiken och sångrösterna – soundet som ligger på samma speciella unika nivå*)

Pedda berättade att han i maj förra året slutade på Nordiska folkhögskolan som musiklärare för att nu strax över 60 år, köra lite själv och också med olika konstellationer. Ibland soul/blues eller framförande av visor och gärna irländsk musik som också är med i Peddas repertoar.

(Det komiska är att Pedda just nu vikarierar på sin f d arbetsplats och tjänst i ca en månad).

Pedda är också en i trion PREBENS DRÄNGAR som framför dansken Kim Larsens musik och textskattkista.

(*En liten avstickare – Kim Larsen som allt för tidigt avled 2018, var sångare i det kända bandet Gasolin men blev sedan en mycket framgångsrik soloartist*)

Varför PREBENS DRÄNGAR?

Preben är ett danskt namn som kommer från det medeltida nordiska namnet Pridbjørn.

Peddas pappa var dansk och Peddas bror råkar heta Preben, så varför inte kalla trion för PREBENS DRÄNGAR. Brodern är inte med och underhåller utan håller sig på Höno Klåva som restaurangägare av Tullhuset.

Peddas musikalitet stammar troligen från Peddas morfar, där hela släkten tillbaka i tiden var mycket musikaliska.

Pedda avslutade med ett solo – Romance d'Amour, ett spanskt gitarrstycke från sent 1800-tal. Vi känner igen den efter Lil Lindfors tappning – Du är den ende. Solot gick rakt in i hjärtat och man rös av välbehag.

Birgitta (kaffekommitténs samordnare) tog ordet och bjöd in oss till ett gående smörgåsbord och fika. Stort tack till kaffekommittén som tar sig tid att planera inköp och åka iväg och handla och sedan fixa till så vi får vårt älskade fika.

Avslutningsvis på denna fina dag – lottdragningen av och med Bettan och Gerhard

Text: Eva Hassinge



Foto: Eva



Foton: Maj Wedholm

