

# REFFERAT *Sylves* BILDSPEL

## BERÄTTELSE MED BILDSPEL

Efter succén med resan till och i Göteborg bjöd programkommittén på ännu en resa.

Efter att Bengt hälsat oss varmt välkomna till TRIVSELTRÄFFEN bjöd Bengt dagens föredragande - vår Sylve Dahlberg - att ta över.

Sylve hade riggat upp med stora bildduken och det maskineri som behövdes för bildspel och ljud.

Resan han bjöd på började med bil från **Kungälv** upp mot takterna vid **Funäsdalen** och över till **Norge**, till **Röros** varifrån resan fortsatte med fantastiska vyer som Sylve berättade om, till **Bodö**.

**Hurtigrutten** tog där emot och Sylve körde ombord för resan i **Norges** vackra fjordar som vi fick följa.

Smala fjordar, vackra vikar, höga bergskanter och fjäll visades bilder på.

Platser, byar som vi någon gång sett på TV visade Sylve och berättade väldigt initierat om.

Vi var med vid **polcirkeln – Trollfjorden, Mo i Rana, Harsta, Hammerfest, Kirkenäs** och många fler välkända norska byar tills bilen kördes av färjan och färden gick vidare genom Sverige hem.

Bengt tackade Sylve för en intressant berättelse med många vackra foton från nordligaste Norge och Sverige och vi tackade med en lång applåd.

Nu var köksbordet dukat och Birgitta bjöd oss in för det gående.

Marianne hade sålt lotter och många var framme vid vinstbordet och valde bland alla vinsterna.

Denna trivsamma TRIVSELTRÄFF avslutades med att 20 medlemmar samlades till Linedance.

*Text: Gerhard Andersson*

*Foto: Maj Wedholm*



*Sylve förbereder bildspelet*

# SYLVES FOTON



Honningsvåg



rastplats



Nordkap



Hurtigrutens Polarlys



**Saltstrømmen**



**Bodö**



**Hammerfest**