

- * Ordförande hälsade 70 medlemmar välkomna och påminde om att detta var sista gratis-mötet före 70-års jubiléet den 11 november. Uppmanade att i stället köpa flera lotter. Särskilt välkomnades dagens talare, författaren Eileen Rönnlund Holmgren från Uppsala.
- * Eileen tog sedan vid och berättade om sig själv, sin familj och framför allt sin mor Sara Ranta Rönnlund. Sara föddes 1903 och dog 1979. Hon var en liten kvinna, endast 142 cm lång. Eileen föddes i Gällivare som 9:e barn (två hade dött). 1958 flyttade mor Sara och hon till Uppsala. Eileen berättade och läste ur sin bok: "Måndagar med Kerstin, om en resa till hunger och skräck." En autentisk bok om fattigdom, våld i nära relationer och kvinnokraft! Den värsta fattigdomen ligger inte så långt borta. Eileens farmor och farfar tvingades sälja sina tre barn på kommunens fattigauktion. Bonden som krävde lägst ersättning fick barnen. Föräldrarna fick ingenting. 1918 förbjöds att sälja barn på auktion. Eileens mor Sara Ranta Rönnlund hade en ofattbar själslig styrka. Hennes första make, som inte var Eileens far, misshandlade henne svårt. Han kunde slå sönder hennes kropp men inte själen. 1942 lämnade hon honom, ensam med sex barn utan det välfärdssystem vi har idag. Sara var samekvinna med bara 1 månad i nomadskola, städerska, fabriksarbetare. Våld i hemmet kunde åtalas först 1982. Hon debuterade vid 68 års ålder med NÅDEVALPAR. Debuten blev en succé och följdes av ytterligare tre böcker, som också hyllades av kritikerna. Hon talade ofta om att skriva en femte bok, om mannen som gjorde hennes unga liv till en verklighetens mardröm. Hon hann inte. Hennes dotter Eileen har skrivit den boken åt henne. Om det som hennes barnaögon såg, hennes barnaöron hörde. Vi fick lyssna till en fantastisk berättelse och mötet tackade med långa och värmande applåder.
- * Festkommittén bjöd sen på kaffe med smörgås och kakor.
- * Ordförande Bosse informerade om 70-års jubiléet lördag den 11 nov kl 17.00 och anmälningslistor till festen låg på varje bordsrad.
- * Anmälningstiden för PRO-vetarna har förlängts till 30 nov. Bosse vädjade om att intresserade deltagare kan anmäla detta till honom.
- * Nästa medlemsmöte blir gröttfesten den 5 december kl 13.00 i Folkets hus. Tonåringarna och Vi Fyra underhåller. Vi ska också besluta om Verksamhetsplan för 2018, Budget och Årsavgift. Torsd 23 nov kl 13-15 blir det Öppet hus i PRO-lokalen där medlemmar kan lämna in gåvor till paketlotteriet.
- * Anita efterlyste cirkelledare till "Läs och Lyssna"-cirkeln.
- * Julbordsresan den 13 dec är så gott som fullbokad.
- * Göran Humling uppmanade på sedvanligt sätt medlemmarna att hjälpa till att värva nya medlemmar om vi ska nå vårt mål på 300 medlemmar till jubiléet den 11 nov.
- * Dragning på lotterierna.
- * Ordförande tackade alla, medverkande och festkommitté och avslutade mötet.

Vid pennan

Ordförande

Bo S Englund

Bo S Englund